

9 april 2012 Kasjtanka mag terug naar de zee!

Vandaag gaan we weer even kijken hoe het met Kasjtanka gaat! We hebben in de tussentijd veel contact per email gehad met de zeehondencrèche over Kasjtanka. Ze mailden ons op 6 maart:

“Met jullie adoptiezeehond Kasjtanka gaat het goed. Ze zwemt in onze Grote tent in een badje samen met 3 andere zeehonden. Kasjtanka weegt nu 22,5 kilogram. Om weer te kunnen worden vrijgelaten moet ze minstens 40 kilogram wegen. Natuurlijk laten we het jullie weten wanneer het zo ver is.”

Het valt ons wel op dat het best lang duurt voordat zo'n zeehond zwaarder wordt! Ze woog 22 kilo toen ze gevonden werd op het strand en 6 maart was ze nog maar een halve kilo aangekomen! Dat komt waarschijnlijk ook omdat Kasjtanka zo'n vechtersbaas is, die niet gevoerd wil worden! Ze worstelt zich steeds los en de verzorgers hebben hun handen vol aan haar!

Maar ... toen wij 9 april weer bij Kasjtanka gingen kijken. Was ze naar een andere tent verplaatst. Ze zat nu in de Vliehorst-tent! Ze zag er REUZE GOED uit! Ze was ENORM gegroeid! Ze woog al 38,5 kilo!!! GEWELDIG!!!



Ze had een privé badje en er dreven allemaal sliertjes vis in, want grijze zeehonden trekken hun visjes helemaal in stukken als ze aan het smikkelen zijn! En Kasjtanka was goed aan het eten! Ze had geen hulp meer nodig, kreeg geen medicijnen meer en eigenlijk verwachten de verzorgers dat ze heel binnenkort ... terug kan naar de zee!!!



YESSS, Kasjtanka mag terug naar de zee! Nou, dat is fantastisch nieuws! Daar waren we allemaal heel erg blij mee! Snel hebben we een mooie brief geschreven voor de directeur van de school van de kinderen, om vrij te vragen voor deze bijzondere dag! Want het kan natuurlijk zijn dat Kasjtanka op een doordeweekse dag wordt vrijgelaten en als Femke, Hugo en Edith dan geen toestemming hebben gevraagd om die dag niet naar school te gaan, dan komen er problemen van!

Gelukkig begrijpt de schooldirecteur dat dit wel een heel bijzondere gebeurtenis is. Dus de kinderen mogen met Kasjtanka mee, maar dan moeten ze een mooie spreekbeurt houden in de klas over zeehonden, over het werk van de zeehondencreche en natuurlijk over Kasjtanka!

En ja hoor, een paar dagen later krijgen we te horen dat Kasjtanka op donderdag 19 april zal worden vrijgelaten in zee! We gaan allemaal mee! En we zullen erover schrijven, zodat jullie ook weten hoe Kasjtanka haar vrijheid tegemoet gaat!